

Toelichting bij de preek over de wederkomst van Christus op Zondag 21 Augustus 2016, om 17.00 uur in de Bethelkerk.

Vraag 52: "Welke troost schenkt u de wederkomst
van Christus om te oordelen de levenden en de doden ?

Antwoord: "In alle droefheid en vervolging verwacht ik met een opgeheven hoofd
Hem als Rechter uit de hemel die zich eerst om mijnentwil voor Gods
gericht gesteld en heel de vloek van mij weggenomen heeft en die al
Zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen, maar mij met alle
uitverkorenen tot zich zal nemen in de hemelse vreugde en heerlijkheid".

Om zo concreet mogelijk over de wederkomst na te denken maken wij in de prediking
gebruik van onderstaande gelijkenis over de vijf wijze en vijf
dwaze meisjes. Aandachtspunten en vragen zijn vervolgens:

1. De opdeling van alle mensen in slechts twee soorten: wijze en dwaze mensen.
2. Het feit dat mensen zich tegenover God moeten verantwoorden.
3. In welke mate de "moderne mens" met de wederkomst rekening houdt.
4. De ernst van het feit, dat een veroordeling
of vrijspraak, eeuwige consequenties heeft.
5. De vraag of het geen nederlaag van God is,
wanneer ook maar één mens verloren zou gaan.
6. Zou de hemel de hemel kunnen zijn wanneer daar
mensen aanwezig waren die zich vijandig tegenover God opstellen ?
7. Heeft u er begrip voor dat er mensen zijn die de dag van
de wederkomst willen berekenen, zoals de 7e dag Adventisten
tussen Maart 1843 en Maart 1844 en de Jehova's getuigen in 1914 ?
8. Ziet u naar de wederkomst uit met angst of blijdschap ?

Matteüs 25:1-13

Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die hun lampen namen en uittrokken, de Bruidegom tegemoet. En vijf van hen waren dwaas en vijf waren wijs. Want de dwazen namen hun lampen mee maar geen olie: maar de wijzen namen olie in hun kruiken met hun lampen. Terwijl de Bruidegom uitbleef werden zij allen slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep: "De Bruidegom, zie, gaat uit Hem tegemoet !" Toen stonden al die meisjes op en brachten hun lampen in orde. En de dwazen zeiden tot de wijzen: "Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit". Maar de wijzen antwoordden en zeiden: "Nee, er mocht niet genoeg voor ons en voor u zijn; gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf". Maar terwijl zij heengingen om te kopen, kwam de Bruidegom, en die gereed waren gingen met Hem de bruiloftszaal binnen en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de ander meisjes en zeiden: "Heer, Heer, doe ons open !" Maar Hij antwoordde en zei: "Voorwaar, Ik ken u niet". Waakt dan, want u weet niet van de dag of het uur.