

Kerkdienstgemist.nl



Gebed

Lezen: Esther 2: 15-23

Luisterlied: Stil mijn ziel wees stil

- | | |
|---------------|--|
| 20.00 - 20.15 | Welkom, opening overzicht programma |
| 20.15 - 20.45 | Inleiding op boek Daniel: achtergrond, thematiek, etc. |
| 20.45 - 21.15 | Daniel Quiz |
| 21.15 - 21.25 | Uitleg over kringen, methode en andere materialen en gelegenheid praktische vragen |
| 21.25 - 21.30 | Sluiting |

Inleiding op boek Daniël

Thomas Steenbergen

1. Daniel (en zijn vrienden) wordt adviseur van de koning
2. Daniel legt de droom van Nebukadnessar uit
3. De brandende oven
4. Nebukadnessar wordt gestraft voor zijn hoogmoed
5. Teken aan de wand
6. De leeuwenkuil
- 7-12. Visioenen over de toekomst

605 v Chr. Daniel wordt weggevoerd naar Babel

597 v Chr. Nebukadnessar deporteert de leidende klasse naar Babel

587 v Chr. Na een opstand worden Jeruzalem en de tempel verwoest

539 v Chr. Een nieuw rijk wint aan macht, Babel wordt verslagen

538 v Chr. Kores staat terugkeer naar Jeruzalem toe

478 v Chr. Esther wordt koningin

460-430 v Chr. De reizen van Nehemia en Ezra vinden plaats

333 v Chr. Een nieuw rijk wint aan macht, Alexander de Grote

323 v Chr. Grieks rijk wordt in vieren gedeeld

168 v Chr. Antiochus IV verover Jeruzalem

167 v Chr. Beeld van Zeus wordt geplaatst in de tempel

70 n Chr. Jeruzalem en de tempel worden verwoest

Auteurschap

In het derde jaar van koning Cyrus van Perzië werd aan Daniel, die Beltesassar werd genoemd, een boodschap geopenbaard. Het was een betrouwbaar bericht over een grote strijd. Door een visioen begreep hij het bericht.

In die dagen was ik, Daniel, drie volle weken in de rouw.

(Daniel 10:1-2)

De boodschap van het boek Daniel:

In het derde regeringsjaar van Jojakim, de koning van Juda, trok Nebukadnessar, de koning van Babylonië, op naar Jeruzalem en belegerde de stad. De Heer leverde Jojakim, de koning van Juda, aan hem uit en gaf hem een deel van de voorwerpen van Gods tempel in handen. Hij nam ze mee naar Sinear, naar de tempel van zijn eigen god, en liet ze daar in de schatkamer zetten. (Daniel 1:1-2)

Daniel: God is mijn rechter

Beltessasar: de god Bel, bescherm mijn leven

God regeert

Didactische functie. Verhalen die leren: Vertrouw op God, zelfs in een andere wereld.

Interpretatie. Waarom overkomt ons dit?

Houd moed, tijdens de regering van de verschillende rijk, zal God Zijn rijk tot stand brengen

Koningen in Daniel

605 v Chr. Daniel wordt weggevoerd. Koning Nebukadnessar.
(Hoofdstuk 1-4)

562 v Chr. Nebukadnessar sterft, drie koningen volgen hem op, zonder dat dit benoemd wordt in Daniel

556 v Chr. Nabonidus wordt koning, hij woont niet in Babel en stelt zijn zoon Belsassar aan als regent (Daniel 5, maar ook 7, 8)

539 v Chr. De Perzen veroveren Babylon, Darius wordt de koning.
(Hoofdstuk 6, 9, 11, 12 en hoofdstuk 10?)

Visioenen in Daniel

Hoofdstuk 7-12, maar ook hoofdstuk 2.

De machten die nog zullen heersen:

- Goud: Babylonië
- Zilver: Medië en Perzië
- Brons: Griekenland
- Ijzer en leem: Seleuciden en Romeinen
- God bouwt een rijk dat geen einde kent.

Daniel 11

Vers 2 : Koning Ahasveros/Xerxes die een poging deed Griekenland te veroveren

Vers 3: Alexander de Grote

Vers 4: Het Griekse rijk valt uiteen in vier delen

Vers 5 en 6: Koning van het zuiden (Ptolemeers) en het noorden (Seleuciden) bekrachtigen een vredesverdrag door middel van een huwelijk

Vers 29 en 30: Antiochius IV (Seleuciden), valt Egypte binnen maar de Romeinen dwingen hem terug te trekken uit Egypte.

Vers 31: Op zijn terugtocht naar het noorden valt hij Jeruzalem aan en zet een beeld van Zeus in de tempel.

Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel” waarover gesproken is door de profeet Daniel, zien staan op de heilige plaats (lezer, begrijp dit goed), dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten.

(Matteus 24:15-16)

Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan. Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf.

(2 Tessalonicenzen 2:3-4)

Daniël Quiz

Voor deelnemers thuis beter om te
verbinden via Zoom:

Ga op internet naar: zoom.us/join

Meeting ID: 798 7852 3904

Passcode: jZ66Lk

Uitleg kringen en materialen

Vorige week (online) kringleidersoverleg gehad:

- Kringen zijn dit jaar wat kleiner i.v.m. Corona.
- Advies om niet meer dan 6 mensen uit te nodigen. Sommige kringen hanteren daarom een aanmeldijst.
- Zorg voor voldoende ruimte en houd afstand.
- Niet zingen, maak gebruik van luisterliederen of video's (vergt meer voorbereiding).
- Sommige kringen zullen deelnemers online mee laten doen.
- Wil je nog meedoen? Meld je aan: cgardebroek@yahoo.com

Wat als situatie verslechtert en samenkomen niet meer kan:

- Gezamenlijk overleg kringleiders over hoe nu verder
- Korte geregelde online momenten om lief-en-leed te delen, samen te bidden, een lied te luisteren.
- Probeer niet reguliere kringavond online te doen
- Handleidingen voor gemeenteleden die minder digitaal zijn
- Extra aandacht voor kring/gemeenteleden die dat nodig hebben (kaart, bezoek aan de deur, etc.)

Kringboekje *Durf Daniël te zijn*



A. Daniël aan het koninklijke hof in Babel

1.	Durf Daniël te zijn! Opstarten	Daniël 1	19
2.	Daniël weigert mee te eten	Daniël 1	25
3.	God spreekt tot heidenen	Daniël 2	33
	<i>Interview Samuel Lee</i>		39
4.	Machtige rijken vallen om!	Daniël 2	41
	<i>Interview Bianca Boender</i>		47
5.	Durf jij nee te zeggen?	Daniël 3	49
	<i>Interview Cees Dekker</i>		55
6.	Gehoorzaam tot in de brandende oven	Daniël 3	57
7.	Do Event		63
8.	Een waarschuwing uit de hemel	Daniël 4	65
9.	Diep, diep vallen	Daniël 4	73
10.	Is er dan niets meer heilig?	Daniël 5	79
11.	Bidden, driemaal per dag	Daniël 6	87
12.	Een engel in de leeuwenkuil	Daniël 6	95
	<i>Interview Wilma Wolswinkel</i>		101
13.	Do Event		103

B Visioenen van strijd en hoop

14.	Visioen van de Mensenzoon	Daniël 7	107
15.	Daniël erkent schuld	Daniël 9	115
16.	Een gezalfde wordt vermoord	Daniël 9	123
17.	Wij zullen opstaan	Daniël 12	131

Deel 3 **Tips en thema's op de achtergrond**

1.	Apocalyptiek in de Bijbel		140
2.	De vier wereldrijken in Daniël		142
3.	Spelregels voor het groepsgesprek		144
4.	Creativiteit in de GGG		146
5.	Bouwstenen voor de praktijk		148
6.	Do Events		149
7.	Triades als groeiversterkers		150
8.	Evaluatievragen		151
9.	Werkblad		154

Andere boekjes

Niek Tramper
DANIËL
*Durf te
vertrouwen*



Luisterlied: Met het oog op u gericht

Afsluitend gebed

KLEOPAS

gemeente

www.kleopasgemeente.nl



Protestantse
Kerk