

In het Spoor van Israël

Kleopas jaarthema 2022/2023

3. Leren van Israels feesten



Intro: Welke feesten van Israel ken je en weet je ook wat ze betekenen?

Liederen:

Psalm 118 (Pesach)

Psalm 120-134: Liederen hamaaloth, pelgrimsliederen voor de opgang naar Jeruzalem
HH 624 Vreugde, vreugde louter vreugde

HH 273 Sta op Kinderen van Israel

NLB 2013 lied 859a Schuldig staan wij voor U Heer (Grote verzoendag)

Avinoe Malkenu (Onze Vader, onze Koning), gezongen in synagoge op feestdagen

<https://www.youtube.com/watch?v=cFZJR9yQpEY>

Joodse Psalm 127: <https://www.youtube.com/watch?v=ckVYO9ol8vc>



Lees en bespreek:

Jezus vierde de Joodse feesten. Dat is ook niet vreemd, Hij was een Jood.

Lees Johannes 2:13; 6:4; & 2-10 en 10:22 waar we lezen over Pascha, Loofhuttenfeest en Chanoeka.

Ook de eerste volgelingen van Jezus vierden de Joodse feesten. Lees Handelingen 2:1 (Wekenfeest), 17:2 (Sabbat). Kol 2:16



Bespreek H3 uit *Hoezo Israël?*

en de bijbehorende gespreksvragen op pagina 37-38.

Zet alle Joodse feesten op een rij. Welke vieren wij ook als christenen en welke viert alleen Israel? Wat zouden we van deze feesten kunnen leren?

Doe-opdracht: Op Poerimfeest eten de Joden Hamansoren of Hamanstaschen, een lekker koekje bij de koffie. [https://www.shalomvoorisrael.nl/Hamansoren-\(Kiesjeliesj\)](https://www.shalomvoorisrael.nl/Hamansoren-(Kiesjeliesj))



Gebed:

- Dank God voor Zijn grote daden in de geschiedenis
- Dank God voor zijn grote daad in Jezus onze Heer.
- Bid dat wat Hij gedaan heeft ons telkens mag bemoedigen.