

In het Spoor van Israël

Kleopas jaarthema 2022/2023

10. De vreemdeling die binnen uw poorten is



Intro: Kom je wel eens in contact met vreemdelingen? Denk hierbij aan vluchtelingen, asielzoekers, tijdelijke buitenlandse arbeidskrachten. Indien ja, deel je ervaringen. Indien niet, hoe komt dat?



Liederen:

Psalm 87

HH 703 Ik was hongerig

Luisterlied HH 343 Ik ben <https://www.youtube.com/watch?v=dfEHeMWzQ9k>

HH 395 Ik wil jou van harte dienen



Lees en bespreek:

Deut. 26: 1-11

Exodus 22: 21-24

Leviticus 19: 33+34

Bespreek H10 uit *Hoezo Israël?*

en de bijbehorende gespreksvragen op pagina 105.

Israël was een slavenvolk in Egypte en werd onderdrukt. Kunnen wij te maken hebben met vreemdelingen die als 'slaven' moeten werken?

Wat kunnen we doen om als kerk gastvrij te zijn?



Gebed:

- Bid voor vreemdelingen in ons midden

- Bid voor nieuwe gemeenteleden, dat ze zich thuis mogen weten in de gemeente